

Zorg jij wel eens voor iemand anders?

Dat kan (soms) best lastig zijn!

Hoe combineer jij dat met werk of school?

Hoe houd je genoeg tijd over voor jezelf of andere dingen?

Waar vind je handige tips, bijvoorbeeld over het kopen van een rolstoel?

En hoe doen anderen dat eigenlijk?

Op zaterdag 9 februari kun je bij Ons Huis van de Wijk terecht met al je vragen.

Zaterdag 9 februari van 11.00 tot 15.00 uur
Ons Huis van de Wijk, Coornhertstraat 3 in Oss

- Informatiemarkt
- Workshops en lezingen
- Uitleg over wetten en regels
- Samen praten over ervaringen en wensen

Met gratis koffie, thee en iets lekkers. De toegang is gratis.

Je zorgt (soms) voor een ander.

Omdat je dat graag wilt.

Omdat niemand het anders het doet, mag of wil.

Omdat het zo hoort of omdat je jouw steentje bij wilt dragen.

Voor wie je het ook doet en hoe vaak: heb jij er vragen over of wil je er met anderen over praten?

Kom dan op **zaterdag 9 februari naar Ons Huis van de Wijk!**